

Nye muligheder for at udbrede kendskab til bibelen til muslimer.

Som den ene eller den anden af jer måske har bemærket, er der nu kontaktmateriale tilgængelig til medborgere af f.eks. muslimsk tro. Hvis man kender nogle i sin omgangskreds og kommer til at tale om tro kunne det være en god ide, at henvise til muligheder, at søge information og oplysning gennem den nye hjemmeside www.densandetro.dk samt at give en indbydelse videre til studie af det kristne budskab/adventbudskabet i bibelen. Der er også ved at komme studiehæfter ud fra trykningen. Materialet er sådan konciperet at Koranen skal understøtte alle temaer fra bibelen. Altså, princippet er Koranen skal bevise/understøtte bibelens udsagn og ikke omvendt. Det fantastiske er, at dette jo 100% er tilfælde, idet adventbudskabet findes bekræftet fuld ud. Vær venlig at benytte dig af de muligheder ved at bruge det materiale som er tilgængeligt som er lagt frem. Understøt arbejdet gennem dine forbønner. Gud sender mennesker fra de gudsfjendske muslimske lande til os for at de kan lære Kristi budskab at kende!

Se bare hvad Ellen G. White mener i følgende fire alvorlige vidnesbyrd om at viderebringe adventbudskabet i bogen "I Mesterens tjeneste":

Gud vælger ikke engle, som aldrig har syndet, til at være sine repræsentanter blandt menneskene, han vælger mennesker, der besidder de samme lidenskaber som dem, de søger at frelse. Kristus påtog sig menneskelighed for at kunne nå menneskene. Der behøvedes en guddommelig – menneskelig frelser for at skaffe verden frelse, og mænd og kvinder har fået betroet det hellige hverv at forkynde "Kristi uransagelige rigdom" (Act of the Apostles, side 134, E. G. White)

Enhver kristen har fået et bestemt arbejde anvist. (Southern Watchman, E.G.White, 2. august 1904, side 272)

Alle de bøger, der er skrevet, er ikke nok til at erstatte et helligt liv. Menneskene vil ikke tro det, prædikanten prædiker, men det, menigheden lever. Alt for ofte, bliver indflydelsen fra den prædiken, der lyder fra talerstolen, modarbejdet af den prædiken, der viser sig i livedt hos dem, der hævder at være sandhedens forsvarere. (Vejledning for menigheden, bd. 3, side 257,258; E.G.White)

Der er noget at gøre for enhver. Hver enerste en, som tror på sandheden, bør stå frem og simge: "Her er jeg, send mig!" – Es. 6.8. (Testimonies for the Church VI, side 49, E.G.White)

Yderligere information desangående hos www.densandetro.dk